

†

ZALIGE GEDACHTENIS
 VAN DEN ZEEREERWAARDEN HEER
Petrus-Franciscus DE SITTER

<i>Geboren te Nederbrakel, den 17 December.</i>	1816
<i>Surveillant in het College te Geeraardsbergen, 1^o October.</i>	1840
<i>Priester gewijd te Gent, den 5 Juni.</i>	1841
<i>Bestuurder van het klooster te Lovendegem, den 6 September.</i>	1845
<i>Pastoor te Sleidinge, den 14 December.</i>	1866
<i>Pastoor van St-Michiels te Gent, den 9 Augustus.</i>	1869
<i>Titulaire Kanunnik, den 19 Februari.</i>	1887
<i>Rector van de kapel en het weeshuis van Poortakker, te Gent, den 31 Augustus.</i>	1887
<i>Kanunnik emeritus, sedert Juni.</i>	1891
<i>Godvruchtig in den Heer ontslapen te Gent, den 8 Maart.</i>	1901

Ik heb voor mij alleen niet gearbeid, maar ook voor hen die de waarheid zoeken.

ECCL. XXIV, 47.

Die er velen zullen onderwezen hebben in de gerechtigheid, zullen schitteren als de sterren in gansch de eeuwigheid.

DAN. 12. 3.

Ik droeg zorg voor uw volk en wederhield het van den ondergang. Wees mij daarvoor indachtig, o mijn God, en vergeet de diensten niet, welke ik in uw heiligdom heb bewezen.

II. ESDR. XIII. 14.

Ik heb U, o Vader, verheerlijkt op aarde; het werk dat Gij mij gegeven hebt te doen, heb ik voltrokken; verheerlijk mij nu bij U zelve.

JOAN. XVII. 4, 5.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 dagen afaat).

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afaat).

R. I. P.

Gent. druk. Van Melle, 35, Onderbergen

