

De Heer had ons dit kind gegeven; Hij heeft het
ons nu ontnomen... Dat zijn H. Naam gezegend zij!
(H. Man Job)

†

TROOSTEND AANDENKEN

aan

FRANS DE TEMMERMAN

teergeliefd zoontje van

VALEER en CLARA DE CUBBER

geboren te Michelbeke op 17 Mei 1933
en zeer godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 17 Juni 1946.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Alles lachte hem tegen en hij verlangde gretig
naar welvaren en geluk. Doch de goede Jezus, die
hem om zijn onschuld zoo zeer liefhad, sprak tot
hem: "Kunt gij den bitteren kelk des lijdens drin-
ken dien ik dronk?" En hij antwoordde: "Ik kan,
o Heer!" En, toen hij pas begon te leven daalde
hij ten grave, omdat zijn ziel zoo schoon, zoo aan-
genaam was aan O. L. Heer.

Zwaar om dragen is, groote God, de beproeving
die Gij ons verzendt! We weenen, doch we geloo-
ven. Niet onze wil maar de Uwe geschiede!

Dierbare Vader en Moeder, lief zusje, in den
bloei mijner jaren roept de Heer me terug. De Heer
heeft zijn inzichten, die wij nooit zullen begrijpen.
Bidt, dat is de eenige troost in dit dal van tranen.
Ik ben nu genezen en voor altijd gelukkig in den
Hemel waar ik op U zal blijven wachten en U zal
blijven beminnen!

H. Hart van Jezus, ik geloof in uw liefde voor mij!
300 d. afl.

Uitg. Van Hoever. Elst

