

J. M. J. V.
† BID VOOR DE ZIELERUST VAN †
Eerwaarde Zuster MARIE-MODESTE
(Juffrouw ODILE DE VOS)

geboren te Maarke-Kerkhem den 24 9-1859; in 't klooster getreden der Zusters van 't H. Hart van Maria te Nederbrakel den 29-9 1880; ingekleed den 30-12-1880; geprofest den 4-1-1882, Overleden den 5-7-1946.

Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Wat een op zich zelf schoon en voor de congregatie vruchtbaar leven eindigt met het afsterven van Zuster Modeste!

Zij werd heel vroegtijdig met een bediening belast waarvan—en zij wist het heel wel—grootelijks de goede gang der congregatie afhangt. Haar oversten zagen in deze nog jeugdige kloosterlinge al de hoedanigheden voor een goede novicen-meesteres; zij kenden haar vurige liefde voor God en de zielen, haar diepe godsvrucht en haar trouw onderhouden van de Constitutiën, gesproten uit een warme begeerte naar hooger geestelijk leven: zij zijn dan ook in hun verwachting niet teleurgesteld geweest. Gedurende vijf en-veertig jaar wist zij het verrouwen, de achting, de genegenheid samen met de gedweehheid harer novicen te winnen door haar eenvoud, haar minzaamheid, haar zachtaardigheid haar verdueligheid, haar omzichtigheid, haar bovennatuurlijke liefde voor allen. Om haar heilzamen invloed die thans nog op hen voortwerkt, bewaren haar geestelike kinderen van haar een eerbiedige, genegen en dankbare herinnering. Haar afsterven zal deze niet vermogen te verminderen: zij zullen ze neerleggen niet alleen in een blijvend gebed voor 's Zusters zielerust, maar ook in een steeds stipt naleven van de heilzame lessen, die zij van haar mochten ontvangen.

Eerwaarde Oversten en dierbare Kinderen, ik ga meer dan ooit voort met voor u te bidden, opdat wat ik zoo vurig verlangde en waaraan ik zoo gaarne werkte: u tot voorbeeldige kloosterlingen maken, steeds voor u werkelijkheid blijve.

Mijn geliefde Nicht, zet gij uw leven door, de goede traditie van onze familie in den schoot uwer Congregatie voort.

Dierbare bloedverwanten, wij zullen ons in wederzijdsch gebed vereenigd houden tot wij malkander terugvinden in het oneindig geluk van God,

Mijn Jezus, barmhertigheid!

(300 d. aflaat)