

J. M. J. V.

† GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL †  
van Eerwaarde

## ZUSTER MARIA-ANSELMA

(Juffrouw OCTAVIE MATTHYS)

geboren te Nederhasselt, den 16 Juni 1873,  
getreden in het klooster der Zusters van  
het H. Hart van Maria te Nederbrakel, den 21 Februari 1893,  
ingekleed den 4 Mei 1893,  
geprofest den 8 Mei 1894,  
godvruchtig in den Heer ontslapen den 2 Juni 1950.  
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Zij is geweest de "getrouwe maagd", die op een voorbeeldige en tevens onopvallende wijze steeds de plichten van haar kloosterstaat vervuld heeft.

Zij was getrouw verbonden met God door haar aanhoudend gebed: diep-vroom in de stipt bijgewoonde gebedsoefeningen. liet zij verder nog de gebeden over haar lippen vloeien onder haar naastig-verrichte werk;—getrouw verbonden met haar oversten door onvoorwaardelijke en kinderlijke volgzzaamheid;—getrouw verbonden met haar medezusters door nederige en onvermoeibare dienstvaardigheid.

In het stil beoefenen van het "bid en werk", waarvan Jezus in zijn verborgen leven het voorbeeld gaf. ligt veel heiligheid besloten, dikwijls onmerkbaar voor mensengen. Doch door de beproeving kwam de diepge-wortelde deugdzaamheid van deze bescheidene zuster aan het licht: de verschrikkelijke kwaal die haar aantastte en haar na jaren ellende en pijnen ten grave leidde, heeft zij met stichtend geduld en zonder moedeloosheid gedragen, onbetwistbaar bewijs dat zij aan zich zelf gestorven was, en Jezus' navolging betracht had niet alleen "tot aan het breken des broods, maar tot aan het drinken van den lijdenskelk", (Thom. a Kempis.) Moge zij nu, die met Christus geleden heeft, ook met Hem verheerlijkt worden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. aflaat.)

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.