

H. Hart van Jesus, ik stel mijn betrouwen op U
300 dagen aflaat



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Eerw. Heer Désiré-Joseph VAN DOREN

Algemeen Bestuurder der Zusters van den
H Vincentius à Paulo te Buggenhout,
*geboren te Maeter den 12 Maart 1855 en godvruchtig
in den Heer ontslapen
te Buggenhout, den 17 September 1931
Versterkt door de H. Sacramenten*

Uit loutere gunst heeft God mij uitverkoren om
een dienaar van de H. Kerk te zijn, en mij, hoe on-
waardig ook, verheven tot het Priesterschap

Zoo bijzonder goed was God voor mij, dat Hij
mij meer dan vijftig jaren in zijn heiligen dienst
heeft bewaard, en mij toeliet zoo langen tijd mijne
beste krachten te besteden aan het schoone werk
van de opvoeding der jeugd.

Dank, mijn God, voor al Uwe weldaden!

Doch, aan wien veel werd gegeven, zal veel wor-
den wedergevraagd. Daarom smeek ik U, beminde
bloedverwanten, goede zusters en vrienden, God
te bidden dat Hij mij barmhartig weze, en mij op-
neme in Zijnne schoonen hemel.

Goede Jezus, ontferm U mijner.

O Maria, verlaat mij niet; bid voor mij totdat gij
mij in den hemel aan uwe voeten ziet, om u te lo-
ven en te danken in eeuwigheid. H. Alph.

Goede Vader H. Joseph, mijn beschermer in het
leven en in de dood, bekom mij dat ik moge deel-
nemen aan uwe zegepraal en uwe verheerlijking.

Barmhartige Heer Jezus, geef hem de eeuwige
rust. 300 dagen aflaat.

R. I. P.