

Vader, ... uw heilige Wil geschiede.



Gedenk in uwe gebeden de Ziel van zaliger

MIJNHEER

JAN-BAPTIST VAN DOREN

echtgenoot van

Mevrouw HONORINE PAELINCK

geboren te Maeter den 19 November 1864

en aldaar godvruchtig overleden

den 2 Februari 1930

versterkt en getroost door de laatste HH. Sacramenten
der Stervenden

Man van plicht en van diepen godsdienstzin begaafd met een helder verstand en met een edel hart, vervulde de overledene, gedurende ongeveer 40 jaar, het ambt van KOSTER te MAETER, met al den eerbied, stiptheid en dienstvaardigheid van zulke verheven waardigheid in Gods Huis.

Man van vertrouwen en van zelfopoffering besteedde hij al de krachten van hart en geest tot versiering der kerk en tot luister der goddelijke diensten. Ook riep hem de Heer tot zich gedurende de dagen eener H. Zending, op den feestdag van O.L.V. Lichtmis.

Bemide Echtgenoot, Eerwaarde Broeder en Zuster achtbare Familieleden en Kennissen, ik ben het Huis mijner eeuwigheid binnengetreden, waar ik God voor U zal blijven bidden; gedenkt thans ook mijne ziel in uwe vrome gebeden, en bij het altaar des Heeren.

Allerheiligste Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U
O. L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand, bid voor hem.

H. Amelberga, bid voor hem.

S M. Hoorebeke, druk. J. DE CLIPPELE

