



BID VOOR DE ZIEL

van den

Zeer Eerweerden Heer JOSEPH VAN DOREN

Pastoor-Deken van Aelst

Geboren te Maeter, den 29 Juni	1857
Priester gewijd te Gent, ten 11 Juni	1881
Professor in het College, van Dendermonde, den 4 September	1881
Superior in hetzelfde College, den 12 September	1888
Professor in het Groot Seminarie en Algemeene Opziener der Bisschoppelijke Colleges, den 2 September	1892
Eerekanunnik van Sint Baafs, den 14 Augusti	1894
Pastoor-Deken van Aelst, den 3 April	1901
Godvruchtig in den Heer ontslapen te Buggen- hout, den 15 September	1903
Versterkt door de laatste Heilige Sakramenten.	

De Heer had hem begaafd met wijsheid en groote voorzichtigheid. De raad dien hij gaf, was als eene bron van leven. III Reg. IV 29 — ECCL, XXI 16.

Allen die hem kenden, eerden en beminden hem, omdat zijne stichtende levenswijze getuigenis gaf dat hij den dienst des Heeren ter herte nam.

H. AUC.

Ik offer mijn leven op tot uitboeting mijner zonden en tot welzijn van mijne parochianen.

(Woorden van den overleden.)

Mijne duurzame Familie, en gij allen die mij gekend en bemind hebt, weest mij indachtig in uwe gebeden, en gij, mijn Broeder, vergeet mij niet aan het altaar des Heeren.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijn toe-
vlucht. 300 dagen añaat.

