

Het is een eere 't kind van zulk een vrouw te wezen,  
en, volgt ge uw Moeder na, o kinderen, geprezen  
verdient ge en preutsch te zijn, om die u 't leven gaf:  
Zij leeft met eere nog, al ligt ze diep in 't graf.  
Guido Gezelle.



ZALIG AANDENKEN VAN  
**Mevrouw Alfons Walraet**  
geboren Alix Ascoop

*Ze werd te Steenhuize geboren den 4 April 1882, en  
stierf zeer godvruchtig te Vaires-sur-Marne (Frankrijk)  
den 15 April 1939, getroost en gesterkt door de genade-  
middelen van onze Moeder de H. Kerk.*

Ze was de steun van alle parochiale werken.

"De sterke vrouw" uit de H. Schrift I De gan-  
gen van haar huis sloeg ze nauwkeurig gade, en  
het hart van haren man kon op haar betrouwen.  
(Spreuken XXXI)

"Moeder" was ze, in den waren zin van 't woord.  
Ze was ten volle bewust van haar groote verant-  
woordelijkheid als "opvoedster." Zij leefde alleen  
voor haar gezin en ze stierf als een heilige - zóó  
vredig en gelukkig - omdat ze wist dat ze heel haar  
zware taak onberispelijk had vervuld.

Moge die voorbeeldige Moeder hierboven de  
schoone vruchten plukken van al wat ze - samen  
met vader - onder Gods zegen heeft gezaaid in het  
hart van haar kinderen.

Mijn dierbare Echtgenoot, heb dank om uw  
grote genegenheid en om al uw liefderijke zorgen.  
Troost gij nu onze eerbiedwaardige Moeder.

Lieve Kinderen, gij weet hoezeer ik U bemin. Nu  
ga ik naar den hemel, en meer dan ooit zal ik uw  
steun en uw sterkte zijn... Eert Vader al de dagen  
van zijn leven en vergeet nooit de lessen van Moeder!

Ons beider Broers en Zusters, en talrijke Bloed-  
verwanten, bidt mee voor mijne ziel, Gij vooral,  
beste Broer en Neven-priesters, geliefde Zusters  
en Tante, den Heere toegewijd. Tot wederziens in  
den schoonen hemel!

Jezus, Maria, Jozef! (7 jaar en 7 quad. afl.)