

Ook gij weest bereid want op het uur dat gij het minst denkt, zal de Zoon des menschen komen. Pc 12,40

†

## **BID VOOR DE ZIEL**

van

# **Richard LATEUR**

Echtgenoot van

## **Godelieve BEECKAERT**

*geboren te St Maria Oudenhove, den 7 December 1896 en aldaar overleden den 13 Juni 1941, gezalfd met het H. Oliesel.*

---

De Goede God heeft hem in de beproeving niet gespaard. Onoorgrundbaar zijn uwe oordeelen en uwe wegen onnaspeurlijk, o Heer. Ps 24.

De mensch die op deze aarde al de kruisen en kwellingen door de goddelijke voorzienigheid hem opgelegd verduuldig draagt, wordt een beter en deugdzaamen christen. Het lijden versterkt hem tegen de zonde en verzekert hem het eeuwig geluk.

Zoo heeft de dierbare afgestorvene door de beproeving zijne zaligheid verzekerd, zich steunende op de troostvolle woorden van den Apostel; de Heer kastijdt dien hij liefheeft.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, mijne dood dompelt uwe harten in diepe droefheid, doch weest niet zonder troost; stelt uw betrouwen op het allerheiligste Hart van Jezus dat de Zaligheid is van hen die in Hem sterven. - God zegene U en beware U.

Bidt verder veel voor mij vooral des Zondags in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, slachtoffer der Zondaars o. u. o.

---

Druk. Leon Jooris, Ste Maria-Oudenhove.



**TER NAGEDACHTENIS**

**van**

**Richard LATEUR**

**OUD-STRIJDER 1914-18**

---