

Zalig zijn zij die in den Heer sterven! Apoc. 6.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**HENRI DE GEYTER**

echtgenoot van Mevrouw

**IRMA COPPENS**

geboren te Sinte Maria-Audenhove den 11 Juni 1877 en  
er godvruchtig overleden den 19 Mei 1931  
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Hij was een eerlijk en rechtvaardig man, God vreezende en zich verwijderende van het kwaad, den Heer in alle ootmoedigheid dienende. Ware en rechtzinnige katholiek, getrouw en onwankelbaar in het geloof. De goedheid van zijn karakter deed hem lief hebben van allen die hem kenden: en de edele gevoelens van zijn ziel, gevoegd bij een zachte vriendelijkheid, verwierven hem de algemeene achting. Ook was het een troost voor hem, stervende, bij de menschen een vlekkeloozen naam achter te laten; want van al de aardsche goederen, is dat het eenigste wat de dood ons nooit ontrooven kan.

Job. I Bossuet.

Maria, was zijn hoop gedurende zijn leven, en zijn troost in zijn sterfuur.

H. Bonav.

Teergeliefde echtgenoote, en beminde zuster, allerpijnlijkst valt onze scheiding, wij waren immers zoo gelukkig te zamen; doch troost U, want onze scheiding zal slechts tijdelijk zijn.

Lieve Broede s, duurzame familie en gij allen die mij gekend en bemind hebt, weest mij indachtig in uw gebeden, Tot wederziens in den Hemel!

De 4 Akten tot lafenis zijner ziel. 7 j. en 7 q. afl.

