



Ter zaliger Gedachtenis

van Mijnheer

RICHARD VAN HESSCHE

BURGEMEESTER

der gemeente Michelbeke sedert 33 jaren

Vereerd met de

Herinneringsmedalie van Leopold II.

weduwnaar in 1^e Huwelijk van Mevrouw
ALBERTINE VAN DER LINDEN

Echtgenoot in 2^e Huwelijk van Mevrouw
MARIE VAN DER STOCK

*Eere-Voorzitter van het
Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius en
van den H. Vincentius,
lid van verscheidene Confreriën.*

geboren te Maercke-Kerckem
den 1 September 1848, zacht in den Heer ontslapen
te Michelbeke den 14 Januari 1921.

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden

Ik heb hem vervuld met wijsheid en verstand en
kennis in allerhande werk. Exod. 31-3.

Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedgehartig, ge-
dienstig en vooral vreedzaam karakter maakte
hem bij elkeen bemind. H. Bonav.

Aan allen laat hij het voorbeeld na van stiptheid
in het vervullen zijner christelijke en burgerlijke
plichten, Het menscheijk opzicht kende hij niet.
Voor God en Vaderland zich teenemaal ten beste
geven, dat was zijn leven!

Bemide Echtgenoot, de vreugd van uw hert,
uw steun voor de toekomst is verdwenen. Gij
weent en met recht en reden. Ik laat U de zorg
over onze kinderkens voor den Heer op te brengen.
Stel uwe hoop in de Goddelijke Voorzienigheid,
Zij is de steun, de troost der weduwen en weezen.

En Gij dierbare Broeder en Zuster en Familiele-
den dank voor uwe genegenheid. Wel eens zullen
wij bij den Heer vereenigd zijn om thans niet meer
gescheiden te worden.

En Gij, Medeburgers, die ik wel eens doof
woord of daad heb bijgestaan, in 't openbaar of in
't verdoken, weest zoo goed mij als vergelding in
uwe godvruchtige gebeden indachtig te zijn.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.
(300 dagen aflat.)

R. I. P.