



† Roemrijk en zalig aandenken †  
*van den heer*

**Hendrik-Lodewijk-Jozef SCHOLLAERT**  
Sergent-Majoor bij het 1<sup>e</sup> Liniëregiment

O heilig Kruis, onder uwe schaduwe zal ik hopen en rusten.

Hij gaf zich ten beste, om zijn volk te verlossen en voor zich zelve eenen eeuwigen naam te verwerven.

I. Machab. VI 41.

Geboren te Grootenberge, den 29 Juli 1888, op het eereveld voor 't Vaderland gevallen aan de Vaart van Schipdonck bij Eecloo, en godvruchtig in den Heer ontslapen in 't Gasthuis te Sint-Niklaas-Waas, den 26 November 1918.



Wanneer snood verraad en woest geweld ons duurbaar België overweldigden en met ondergang bedreigden, heeft hij edelmoedig zijn leven veil gehad voor plicht en recht.

Zwaar gewond in de laatste en heldhaftige gevechten welke den overweldiger van onzen Vaderlandsche grond moesten verjagen, heeft hij met christenegelatenheid zijn lijden verdragen en hij is zacht in den Heer ontslapen.

Zijn leven is gegeven voor hen, die wij beminnen, beter dan de onmiddellijke Meester, hebben de kroon der glorie te beoefenen!

Kard. Mercier.

Heer, heb den goeden strijd voortgezet, heb den onverwelkbare kroon, die u wacht, gewonnen, die van U hult.

Beminde Vader, Broeder, loof en dank mijn voorbeeld en des noods aarzelen niet na te volgen tot roem van onzen stam. Vaarwel, allen, en tot weerziens in het hemelsch Vaderland.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust. 100 d. a Lees de akten van Gelcof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 q. a

Druk. De Keyser en Schautteet, Soltegem