



ZALIG AANDENKEN VAN
Laurent VAN DEN EEDE,

soldaat bij het Belgisch Leger,
echtgenoot van EMMA HOEBEKE,
geboren te Schaerbeek, den 25 Februari 1886,
overleden in het (Koning Albert's Hospitaal) te
Londen, den 28 Januari 1918,
voorzien van de HH. Sacramenten.

Onze Vader die in de Hemelen zijt... uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.



Laurent, bij 't uitbreken van den oorlog, hoorde de stem van zijnen Koning : « Grijp uwe wapens, heb moed, de vijanden van vaderland én haard én altaar willen ons verdelgen. Kom ter hulpe en verdedig, zoo noodig, uw Belgenland tot der dood.» En de moedige man verliet zijne vrouw in tranen, en durfde niet zijne vrouw verlaten, en streed heftig met zijne krachten, voor Liefde en voor ons vaderland, tot dat hij overontsliep.

De s... : staal en
den, zij... Alt... meda...
beoefe... iste n... g van... big
met christelijke gevoelens
de zaligheid zijner ziel.

Lieve vrouw, ik stierf voor eene rechtvaardige zaak, troost u, God zal u helpen ; verzorg onze lieve kleine kinderen, breng ze op te eere en deugd en vertel ze hoe ik leed voor ons Vaderland. Tot weerziens in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 q. a.