

Al wie zijn jeugd en levenskracht  
Voor 't Vaderland ten offer bracht  
En dood bleef in de rangen  
Hij verdient door d'eeuwen heen herdacht  
En door het dankbaar nageslacht  
Vereenigd in zijn zangen.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# ADOLF VAN ELSUWÉ

zoon van

**Alois en van Clementine Lemagie**

geboren te Ste-Maria-Audenhove,  
den 19 September 1898 en roemrijk gevallen voor het  
Vaderland te Landegem den 31 October 1918.

—♦♦—

Adolf telde 4 jaren aanwezigheid aan de gevechts-  
lijn: zoo spreekt de overheid over den held dien wij  
beweenen. Kan men iemands krijgsdeugden beter be-  
kend maken? Hij kende binst den oorlog geen ge-  
vaar, hij verwierf door zijn edele daden van helden-  
moed en zelfopoffering den besten roem hier op aarde  
en bij God de belooning zijner dapperheid voor dien  
machtigen strijd voor God en Vaderland.

Wij hebben geen beter middel om de liefde te oef-  
nen zegt O. H. J. C. dan ons leven ten besten te geven  
voor dezen die wij beminnen.— De christen soldaat  
die sterft om zijne medeburgers te redden, om altaar  
en haard en Vaderland te verdedigen, legt die uit-  
stekende liefde en heldenmoed af.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, nu de strijd  
ten einde was, viel ik, troost u in den Heer, mijn le-  
ven was God aangenaam. Burgers van Ste-Maria-  
Audenhove, vergeet nooit dat ik voor u leed en  
streed, bidt voor mijne ziele.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7q. afl.

R. I P

Nederbrakel, Jos. RADYS-GALLE.