

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS Amen.

Bid voor † de ziel

van

CLEMENCE LEMAGIE

weduwe van

Leonard VAN DE MENSCHBRUGGE

geboren te Oprakel, den 22 Juni 1861, en
godvruchtig overleden te Nederbrakel, den 17 Mei 1942.
Versterkt door de H. H. Sakramenten.

Zij was lid van de Derde Orde van den
H. Franciscus van Assisië.

Dit is mijn troost, dat God mij in het opleggen van kwellingen niet gespaard heeft, en dat ik Zijn aanbiddelijken Wil niet heb tegengesproken — Job XIX-Zalig de mensch die de beproeving doorstaat; want, als hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen die Hem beminnen Jac I-12

Deze kloekmoedige vrouw stichtte eenieder door haar godsvrucht en haar eenvoudigheid in haar woorden.

Belast met de zorg van een talrijke familie, heeft zij dag en nacht gewerkt en gezwoegd; zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

Boek der Spreuken XXXI-27

De godsvrucht tot Maria is een zeker teeken van zaligheid. H. Bernardus.

Mijn duurzame Kinderen en Kleinkinderen, mijn levensbaan is voleind; maar, mijn liefde voor u sterft niet. In den Hemel draag ik de zoete gedachtenis mede van uw teedere liefdezorgen; vandaar zal ik over u beschermend waken. Al verlieten alle anderen den Weg van het kristelijk leven; gij, dien ik u altijd heb aangewezen, blijft er getrouw aan; en dan zullen wij malkander eens wedervinden en voor eeuwig met Christus zijn. Bidt voor uw moeder.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust

Bid de Akten van Geloof, Hoop, liefde en Berouw.
12 jaar afaat.

R. I. P.

Nederbrakel Druk, Wwe, O Surdiacourt