

Welzalg is de sterveling,
Die nooit in kwade wegen ging
Maar die zijn leven dag en nacht
Gods wet bewaard heeft en betracht G.G.

GEDENK IN UWE † GEBEDEN DE ZIEL
van Mijneheer

VICTOR DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

ELODIE DE WOLF

geboren te Oprakel de 26 Februari 1871 en er
godvruchtig overleden de 4 Mei 1949.

Gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Hij was lid van de Xaverianenbond.



Ik heb den Heer met verduidigheid afgewacht: Hij
heeft zich tot mij geneigd Hij verhoorde mijn aanhou-
dende smekingen en verlost mij uit dit ballingschap;
uit dit leven van tranen Ps. 39

Vader van een kroostrand gezin, heeft hij steeds on-
vermoedbaar gezwoegd en aanhoudend gezorgd voor
zijn kinderen: zij waren zijn troost, hun wel en wee
vervulden zijn gemoed. Werken en bidden was zijn
levensregel en zijn werk was een gebed, want steeds
begon hij zijn dag met een welgemeende morgenop-
dracht. In Gods geboden vond hij zijn welbehagen,
"Mijn deel, o Heer, zo sprak ik, is het onderhouden
van uw Wet... Zo mocht hij zeggen met de psalmist:
"Ik dacht over mijn levensweg na, en richtte mijn
schreden naar uw verordeningen. Ik heb mij gehaast
en gedraald heb ik niet om uw geboden te onder-
houden..."

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
weest niet bedroefd het leven werd mij niet ont-
nomen maar met een beter verwisseld. Leeft in liefde en
vriendschap met elkaar, zo leeft ge in vriendschap met
God en hebt ge geen onheil te vrezen. Van uit de
hemel blijf ik over u waken, Bidt voor mij, en volgt
mijn voorbeeld na.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U!

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. O. Surdiacourt.