

Na lijden komt verblijden. Het uur der belooning sloeg voor Hem. Hij heeft getrouw zijne taak volbracht en mag nu voor eeuwig van zijn arbeid bij God rusten.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

REMI COPPENS

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Theresia VAN DER LINDEN

geboren te Schorisse den 8 Mei 1857, en in den Heer ontslapen te Zegelsem den 25 Augustus 1938.
Voorzien van de Heilige Rechten.

Lid van 't Genootschap der Xaverianen.

De duurzame overledene was eerzaam, wijs en goed van hart. Hij had eene geloofs-overtuiging zoo sterk als de rots, eene ware godsvrucht tot Jezus' Heilig Hart, eene kinderlijke liefde tot Maria, onze Hemelsche Moeder. Zoo stond Hij onwankelbaar vast in den strijd om de kroon en in het lijden voor den Hemel. Stichtend was zijn leven, stichtend zijn dood. Kalm en gelaten bleef Hij binst zijne langdurige ziekte, volkomen onderworpen aan Gods oneindig wijze en liefdevolle schikkingen. Vurig trachtte en verduuldig wachtte Hij naar het einde der kwellingen. Omringd van zijne kinderen, die Hem liefderijk bij dage en bij nachte bijstonden, ging Hij al biddende ten Hemel. Kostbaar is zijn dood in de oogen van God.

Duurbare kinderen, lieve kleinkinderen, beminde broeder en zuster, bloedverwanten en vrienden, ik smeeke u bij Onzen Heere Jezus-Christus en bij de liefde des Heiligen Geestes dat gij mij indachtig blijft in uwe gebeden tot God. De scheiding zal niet duren, we zullen elkander terugvinden in 't eeuwig leven.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!
(300 dagen afaat.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt