

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANÇOIS WATTEZ

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Thérèse VAN DE MERGEL

geboren te Nederbrakel, den 18 Augusti 1841 en
aldaar godvruchtig overleden den 3 Augusti 1920.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

LID VAN HET
GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

De rechtvaardige sterft gerust; zijne dood is
slechts de overgang tot een beter leven.

H. Bernardus.

Hij was een man van geloof, aan den godsdienst
verkleefd, zonder geveinsdheid, rondborstig, vijand
van het kwaad en van jongs af in het goed
geoefend.

Job. — Tob.

Zij die wel geleefd hebben moeten den dood niet
vreezen, want hij is de verlossing, het begin van
het eeuwig gelukkig leven.

Wat kan de mensch op aarde meer verlangen dan
een gezegenden ouderdom en een zalig einde?

Bemide Echtgenoote, duurzame Kinderen en
Bloedverwanten, mijne jaren alhoewel zoo talrijk
zijn ook voorbij. Ik ben bij den Heer waar ik voor
u bidden zal en waar ik u allen verwacht. Inmiddels
bemint elkander, leeft kristelijk en eerbiedigt uwe
moeder ten allen tijde. Vaartwel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.