

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

HENRIETTE SOISSON

echtgenoot van Mijnheer

PIETER SURDIACOURT

geboren te Everbeke den 23 November 1875 en
godvruchtig overleden te Paricke den 4 November 1941.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Bidt voor de dooden, opdat zij, in de glorie gekomen zijnde, U mogen indachtig wezen. H. Aug

De Heer is goedertieren, eeuwig is zijne barmhertigheid en zijn trouw gaat van geslacht tot geslacht.
Ps. 99 4.

Gelukkig de mensch, die in de uur der dood in eene volkomene overeenkomst is met den H. Wil van God, de eeuwige dood zal hem niet benadeeligen. H. Franc.

In hare ziekte verdroeg zij hare pijnen met volle onderwerping aan Gods wil en zij wachtte in stichtende gelatenheid de komst des Heeren af.

Duurbare Echtgenoot; beminde Kinderen en Kleinkinderen gij waart mijne vreugde, gij waart het voorwerp van al mijn zorgen. Vergeet mijne lessen en mijne voorbeelden niet. Bemind uwen vader al de dagen van zijn leven en de God van vrede zal met u zijn. God zegene, God beware U.

Zoete Herten van Jezus en Maria weest mijne zaligheid.
(300 d. af.)

Heer Jezus geef hare ziel de eeuwige rust.
(300 d. af.)

De vier akten a. u. b.

Nederbrakel Druk Wed. O Surdiacourt