

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.

Bid voor † de ziel

van

ELISA DE MARTELAERE

echtgenoot van

OSCAR DE VOS

geboren te Zegelsem, den 30 November 1896, en god-
vruchtig overleden te Nederbrakel den 20 Februari 1943.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.
Zij was lid van het Genootschap van de H. Barbara.

Van hare kindsheid af heeft de betreurde overledene
God gevreesd en zijne geboden onderhouden ; zij morde
niet toen Hij haar beproefde maar bleef standvastig in
de vreeze des Heeren. (Tob 2 13-14)

Wat is toch het leven van den mensch ! Het langste
leven zelfs vedwijnt als een rook. Ware het niet dat wij
de lengte van onzen afgelegden levensweg eenigszins kun-
nen meten naar den afstand der verschillende lijdenspalen
die wij langs dien weg hebben geplant, wij zouden den-
ken dat onze levensloop maar pas begonnen is. Gelukkig
en zalig is de mensch indien hij die lijdenspalen van
ziekte, tegenspoed en ongeluk geplant heeft met een geest
van onderwerping aan de Goddelijke Voorzienigheid ;
dan alleen immers zal het hem voor eeuwig ten goede
aangeteekend worden.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam,
maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen uit
liefde tot U. (Mach. 6, 30)

Gedurende haar lastig lijden vond zij steun en troost
in 't bidden van haar Rozenkrans,

Bemide echtgenoot, duurzame familie, bedaart uw
droefheid ; beweent mij als een afwezige, niet als een
doode. Hebt dank voor uwe liefde en genegenheid en
vooral voor uw goede zorgen gedurende mijn laatste lij-
densmaanden. Blijft mijner gedenken in uwe gebeden, in
uw H. H. Missen en Communiën en dan zien wij elkan-
der weldra weër bij den Heer.

O. L. Vrouw van altijddurenden bijstand, bid voor ons.
Bid de vier akten. (12 j. afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt