

Wij hebben hem bemind; verlaten we hem niet voor-
aleer we hem door onze gebeden hebben gebracht
in het Hemelsch Vaderhuis,



Bid voor de ziel

van

KAMIEL VAN DEN BERGHE

weduenaar van

CONSTANSE CARLIER

geboren te St Maria-Oudenhove den
24 November 1862, en godvruchtig overleden
te Nederbrakel den 15 Maart 1946.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Hij was een Katholiek van den goeden ouden
stempel een christelijke huisvader die zorg gedragen
heeft voor zijn kroost, een geloovig en godsdienstig
man die steeds zijn kristelijke plichten voorbeeldig
getrouw en nauwgezet heeft gekwetend; een mensch-
lievend man die iedereen het zijne liet en gaf, kort-
om een rechtvaardige voor God en de menschen.

Wij gaan thans fier over de goede voorbeelden
die hij ons, zijn kinderen, gegeven heeft; en we be-
loven hem bij zijn graf zijne schoone lessen getrouw
te zullen onderhouden.

Dierbare Kinderen en Bloedverwanten, hebt dank
voor al die welgemeende en ongeveinsde genegenheid
die gij mij hebt toegedragen. Dat God U daarvoor
loone. Aan U vooral, mijne goede zoon en dochter,
bij wien ik zoo gelukkig mijn ouden dag doorbracht,
aan U zeg ik dubbel dank. Bidt intusschen allen
veel voor mij en moeder zaliger. Tot weerziens bij
God.

R. I. P.

De vier akten voor den overledene a. u. b.

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt