

'k Geloove dat Hij leeft, die 't leven schiep.
En elk verwekken zal die ooit ontsliep,
Of scheen in 't graf te dalen. G. G.

ZALIGE † GEDACHTENIS

van den heer

Fernand-Léon HAEGEMAN zoon van Firmin en Aline Maquestiau

geboren te Overboelare, den 20 April 1920
en godvruchtig overledén te Geeraardsbergen,
den 21 November 1941.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Gekwetst in den bloei van 't leven, heeft de duurbare overledene lange maanden met onderwerping en geduld de pijnen zijner ziekte verdragen. « Wees geprezen, o Heer, voor hen die met liefde hun lijden opofferen ».

H. Franc. Ass.

Hij had van God een edele ziel en een goed hart ontvangen : hij was taai van wilskracht en rechtzinnig in zijn daden, steeds een onderdanige zoon en een trouwe broeder, liefderijk en voorkomend.

Spreuken, VI, 20.

Hij was een overtuigde geloovige, zijn laatste bewuste zielsverrukking op den vooravond van zijn dood ging naar 't gedicht « Gij badt op eenen berg alleen » van G. G.

Beminde Moeder, gij waart toch zoo goed voor mij, gij hebt mij altijd met veel zorgen omringd en in de ziekte mij alle voldoening verschaft. Gaarne was ik bij u gebleven om u een steun te wezen. De Heer heeft het anders geschikt. Beste Broeder en Zuster, doet gij het nu in mijn plaats. Van in den hemel zal ik over u allen waken.

Vergeten wij hem niet in onze gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d, afl.

Druk. A. Liottier-Brown, Geeraardsbergen.