

Bewaart in uw hart de gedachtenis eener goede
moeder. (I. Hieron.)

†

BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie VAN LIERDE

echtgenootte van Mijnheer

CHARLES-LOUIS COSSYNS

geboren te Goeferdinge, den 23 Maart 1859, en er
zeer godvruchtig overleden den 24 November 1937,
tijdelijk voorzien van al de Troostmiddelen onzer

Moeder de H. Kerk.

Van haar kindsheid af groeide ze op in de vrees
des Heeren. Als echtgenootte was ze de troost en de
steun van haren man.

Als christene moeder offerde zij zich op voor het
welzijn van haar huisgezin. Vrede en wederzijdsche
liefde troonde er aan den haard. Hare wegen zijn
schoon geweest, en hare voetstappen waren in
vrede. Ex. S. Script. passim.

O Heer, onze God, wij danken U omdat gij ons
zoo een goede moeder gegeven hadt. Wij wisten
het wel dat het maar was voor een tijd... Nu, o Heer
roept Gij ze weder; uwe goddelijke Voorzienigheid
heeft het zoo geschikt. Wij aanbidden uwe schik-
kingen, geef ons echter de sterkte om ze te aanvaar-
den zonder morren. H. Augustinus.

Lieve echtgenoot, vertroost u, in den schoot van
God ga ik rusten; daar ook verwacht ik u een dag;
onscheiding zal immers niet langdurig zijn.

Teergeliefde kinderen, vergeet mij niet in uwe
gebeden; de liefde en de vlijtige zorg die gij mij
hebt bewezen, draagt ze op uwen geliefden vader
terug; eert hem al de dagen zijns levens, troost en
ondersteunt hem door de bewijzen uwer teedere en
dankbare genegenheid, en de God van vrede zal
met u zijn.

Mijn Jezus bermhertigheid. 100 dag. afl.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.