

## AVE MARÍA.

Er komt een uur... waarin de dooden de stem van den Zoon Gods zullen hooren, en die er naar geluisterd hebben zullen leven. (Joh. V 26.).

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

**Maria-Irma MONSEUR,**

echtgenoot van

**Mijnheer Pieter DAUW**

geboren te Geeraardsbergen den 9 November 1873

en aldaar overleden den 3 November 1931.

Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

---

Moeder was een eenvoudig mensch. De last van een huishouden in 't volle kweken van de kinderen was haar nooit te zwaar : met haar was er leven in huis. En toen de beproeving kwam jaren lang bleef zij met en elachtig geduld en de saelmoedige berusting in Gods wil haar kruisken dragen.

Wij knielden rond haar bed en baden snikkend in 't aangezicht van de dood. Al de hulpmiddelen die de godsdienst gereed houdt voor dit opperste oogenblik werden haar verstrekt. Er kwam een zachte ademhaling die stilaan verzwakte, die adem viel dan onverwacht stil en wij stonden recht, wij waren weezen. Haar dierbare gedachtenis zal ons niet verlaten. Al ons verlangens versmelten in dit eene : te sterven gelijk moeder !

### LAAT ONS BIDDEN :

O God, schenker der vergiffenis en minnaar van de zaligheid der menschen : wij smeeken uwe Goedertierenheid, dat Gij de ziel uwer dienseresse door de voorspraak van de H. Maria, altijd Maagd, en van al uw Heiligen, tot het deelnemen aan de eeuwige zaligheid wilt laten geraken. (Lit.)

O Maria, Koningin van den H. Rozenkrans b. v. o.  
(300 d. aflaat).

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. - B. 18737.