

**BID GOD VOOR † DE ZIELRUST**  
van Mijnheer

**RAYMOND VERBRUGGEN,**

GEMEENTE ONTVANGER,  
LID VAN DEN OPENBAREN ONDERSTAND  
EN HET PLAATSELIJK SCHOOLCCMITEIT,  
EERELID VAN DE  
MUZIEKMAATSCHAPPIJ SINT ELIGIUS,  
echtgenoot van Mevrouw

**LEONTINE BOXSTAEI,**

geboren te Goeferdinge, den 9 Januari 1878 en  
heel godvruchtig in den Heer ontslapen in de  
St Jozef's Kliniek te Brugge, den 25 Mei 1937,  
voorzien van al de Troostmiddelen  
onzer Moeder de H. Kerk.

Wie onder ons jaren lang getuigen waren van  
zijn onvermoeibare werkzaamheid met een zwak  
lichaam, en gezien hebben hoe hij zich wist op te  
werken in de menigvuldige vertakkingen op  
's menschen arbeidsveld — die getuigen kunnen  
alleen beseffen welke schrandtheid van geest,  
welk gezond oordeel van zijn bevoorrechte natuur  
uitging. — Wat hij echter gedaan had scheen hem  
zoo klein, ten aanzien van 't gene hij nog hoopte  
van te kunnen doen..... Ex script. Sanct. Pat.

Wie ooggetuige was van de ellende en smart  
zijner ziekte, en daarbij dit geduld, die onderwer-  
ping aan Gods Wil mocht bewonderen, kon dit  
slech's toeschrijven aan het sterk, levendig geloof  
dat diep in zijn ziel geworteld was. Dit geloof  
schonk verlichting en troost in zijn hulpelooze  
kwaal, voedde zijn vertrouwen in 't gebed, maakte  
het ontvangen der HH. Sakramenten zoo stichtend,  
zijn voorbereiding op de groote reis zoo zorgvuldig.

Mijn Heer en mijn God! In volle onderwerping  
kus ik uwe vaderlijke hand, en zeg: «Uw Wil ge-  
schied». Ik kan niets meer op aarde voor de goede  
Eechtgenoot, en ons aangenomen kind die de  
zonnestraal van mijn leven waren. Wees zij, o  
Heer, hun sterkte en hun geluk. Zie tevens genadig  
neder op mijn duurzame Zusters en Familieleden.  
Zegen ze, en laat ons allen eens in eeuwigheid uw  
glorie deelen..... Mijn God en mijn al. 50 dag. afl.

Dr. G. Van de Maele-Bocur, Geeraardsb.