

Beroemt U niet op den dag van morgen, want  
gij weet niet wat hij u medebrengen zal. Christ.



BID GOD VOOR DE ZIELRUST  
van Mijnheer

## JOSEPH CLEMENT

echtgenoot van Mevrouw

**GERMAINE PARET**

geboren te Goeferinge den 17 Maart 1901 & aldaar  
godvruchtig overleden den 23 Mei 1936, tijdelijk  
voorzien van al de troostmiddelen onzer Moeder  
de H. Kerk.

Hij heeft in vrede en gerechtigheid gewandeld,  
hij was eenvoudig, rechtschapen en godvreezend.  
Wie den Heer vreest, die zal zich wel bevinden in  
zijn uiterste, en op den dag van zijn overlijden,  
zal hij gezegend worden. M. II, Job. I, Ecc. I.

Het getal der maanden van 's menschen leven is  
U alleen bekend, mijn God! Gij hebt zijn palen  
vastgesteld, welke hij niet kan overschrijden.

Job. CXIV.

Bemide echtgenoote, te spoedig naar onze  
aardsche meening zijn wij van elkander gescheiden,  
de wil des Heeren zij u heilig; troost u in Hem.  
Bij den troon van het Lam Gods zal ik troost en  
steun voor U en de kinderen afsmeeken. Duurbare  
familieleden, hebt dank voor al de goede zorgen  
waarmede gij mij hebt omringd. Vaartwel, tot in  
den Hemel.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne liefde.

300 d. afl.

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.