

Beweenen wij onze duurzame overledene met tranen van liefde en dankbaarheid, maar vooral met tranen van geloof, en de vaste hoop haar eens terug te vinden in den Hemel.

H. Augustinus.

TER ZALIGER † GEDACHTENIS

van **Mevrouw ESTELLE DE VELTER**

echtgenootte van Mijnheer

AUGUST SCHAILLÉE

geboren te Komen den 26 Maart 1895, en godvruchtig in den Heer ontslapen te Goeferdinge den 20 Februari 1936. Versterkt door de H. Sakram.

Het is geen kleine lofspraak van haar te mogen getuigen: deze vrouw was het voorbeeld der geloovigen door hare woorden, in hare werken, in de liefde, in het geloof, en door de zuiverheid van haar hart.

I Tim. 4 5 12.

Door haar oprecht en toegevend gemoed, de goedheid van haar inborst troonde de wederzijdsche liefde en vrede in haar gelukkig huisgezin; zij was de kroon van haar man, het geluk van haar kind. Daarom was ze van eenieder geacht, en is haar afsterven zoo algemeen betreurd. Ec. 11 5-14.

Kunnen spreken, kunnen zwijgen, kunnen lijden op zijn uur, zijn de kenteekenen eener sterke ziel die grooten vooruitgang gedaan heeft in de deugd. (H. Theresia.)

O Heer, onze God! Weenende buigen wij het hoofd voor uwe ondoorgrondelijke raadsbesluiten. Geef echter sterkte en moed om zonder morren of klagen ons in alles naar uwen Heiligen Wil te sehikken.

*H. Hart van Jezus vs toekomt uw rijk, 300 d. af.
o Ziet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.*

(300 dag. afl.)

druk. Aug. Hoebeke, Geeraardsbergen.