

Gedenk, o Heer, dat ik altijd in rechtzinnigheid voor
U heb gewandeld, en alles deed om u aangenaam te
zijn.

Ps. 33-3.

Bid voor † de ziel

van Mevrouw

LEONIE BAESKENS

weduwe van

Jan-Baptist VANDENBOSSCHE en
Charles-Louis VANDERSTRAETEN

Geboren te St. Martens-Lierde den
17 November 1862, en godvruchtig in den Heer ont-
slapen te Ste. Maria-Lierde den 9 Mei 1937.

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

Lid der Derde-Orde van St. Franciscus

Hare wegen zijn schoon geweest en hare voetstap-
pen in vrede. Prov. III 17

In den eenvoud en de innigheid van hare dagelijksche
plichtvervulling heeft zij al hare verwachtingen op God
alléén gesteld; haar hart was onweerstaanbaar naar
God gekeerd, omdat zij het diep geloof bezat van die
vrome kristene vrouw op wie God en de engelen
met welbehagen wederzien.

Hoe schoon en aangenaam voor den hemel moet de
ziel zijn waarin alles onderworpen was aan de heilige
schikkingen van den Heer; haar leven en hare dood
gaf zij blijmoedig in Gods handen, en zoo dicht was ze
Gods inzichten bijgekomen, dat de dood voor haar geen
schrikbeeld meer was, maar veeleer een rustig heen-
gaan naar haar hoogstbeminnelijken God.

Allen die haar ziekbed naderden zullen getuigen van
hare stichtende onderwerping aan Gods wil; en wan-
neer hare lichaamskrachten uitgeput schenen, zocht zij
nog den Heer en zijn Wil in het prevelen van een
vurig liefdegebed.

O Maria, in mijn langdurig lijden, heb ik op u mijne
hoop gesteld; wees gij nu mijne voorspraak bij uw zoon.

Dierbare kinderen die ik zoo zeer heb liefgehad en die
mij met uw onverpoosde zorgen hebt omringd, ik ben
heengegaan naar het huis mijns Vaders, de plaats mijner
verzuchtingen. Houdt de gedachtenis uwer moeder in
eer en vergeet mij niet in uwe vurige gebeden. Hebt
dank voor uw liefde en zorgen; in den hemel zal ik
voor u allen Gods zegen afsmeeken.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 jaar & 7 maal 40 d. aflaat