

Broeders, weest niet bedroefd, want gelijk Jezus gestorven is en ook verzezen, evenzoo zal God degenen, die gestorven zijn, terug opwekken, en wie in den Heer ontslapen is, met Hem verheerlijken.

St Paulus



Zalige Gedachtenis

van den heer

FRANS PAELEMAN

weduwnaar van Mevrouw

MARIA-THERESIA STEVENS

geboren te Geeraardsbergen den 28 Februari 1864 en godvruchtig aldaar overleden den 25 Maart 1943, versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zijn lang en werkzaam leven was met den dag stiller en stiller geworden: in stilte verdroeg zijn vaderhart een pijnlijk gehunker, hij zou zijn afwezige jongen toch zoo gaarne nog eens willen zien hebben.... maar, Onze Lieve Heer heeft het anders beschikt, zijn Heilige Wil geschiede....

Vroom en schoon, geacht en bemind door iedereen, is hij op den Feestdag van O.L.V. Boodschap ten oordeele gegaan; hij was steeds fier en trouw een waar lid geweest van den bond van 't Heilig Hart, en dat gaf hem die kalme zekerheid op de goddelijke beloften van het H. Hart, mocht hij betrouwen. Het aandenken van dezen vreedzamen en vriendelijken man zal in veler hart in eere blijven.

Mijn dierbare Kinderen, uw dankbare kinderliefde is mijn kroon en mijn heerlijk geluk geweest, ik zegen U... Zeker, ik weet dat er nu treurnis hangt in ons huis, maar dit heengaan is toch geen vaarwel, in uw dagelijksche gebeden zult gij mij heel dicht bij U weten en samen met moeder, zal ik bij den Heer voor gansch ons schoon gezin het blijde weerzien en eeuwig samenzijn vragen.

En gij mijn goede familie en al mijn vrienden, sterker dan de banden van bloed zijn deze van 't gebed, ik dank U voor uw genegenheid en ik weet dat gij mijn ziel niet zult vergeten.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Drukk. G. Van de Maele-Bœur, Karmelietenstr. 40.