

*Van krachten uitgeput, stierf ze in een hoogen
ouderdom, gekomen tot de volheid der dagen. (Gen.25).*



LATEN WIJ BIDDEN VOOR DE ZIELERUST

van *Mevrouw*

THÉRÈSE BOURLEZ

Weduwe van Mijnheer

ISIDORE VAN DEN BORRE

*geboren te Goefferinge, den 8 Februari 1859 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Geeraardsbergen
den 31 Juli 1941, getroost en gesterkt door de genade-
middelen onzer Moeder de H. Kerk.*

*Een eerekroon is de hooge ouderdom die op den weg
der gerechtigheid gevonden wordt.*

*Zij was een kristene vrouw van den ouden stam ;
zij leefde in eenvoud der harten, zij vreesde den Heer
en week af van het kwaad ; daarom stierf ze in vrede,
indachtig dat de dood van een rechtvaardige niets
anders is dan de overgang tot een beter leven.*

*Als een waar kind van Maria heeft zij Onze Lieve
Vrouwken gansch haar lang leven als de beste der
moeders gediend en lief gehad, want zij wist dat de
Heilige Maagd de poorten des Hemels openen zal voor
allen die op haar betrouwen. (H. Bern.).*

*Mijn duurzame kinderen en bloedverwanten, de
Algoede God heeft aan mijn lijden der laatste weken
een einde gemaakt en mij aan uwe liefde ontnomen,
maar van hierboven blijf ik nog steeds bij U. Ik bedank
U om al uw genegen toewijding en uitstekende zorgen
en vergeet mij niet in uw gebeden.*

*Gij allen die mij duurzaam waart, vaartwel en tot in
den Hemel.*

*Onze Lieve Vrouwken van den Oudenberg,
bid voor ons.*

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.