

Uit zwaren lichaamsnood, droeg hem de dood
het eeuwig zalig leven in... voor hem is sterven een
[gewin.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS DE QUICK

Echtgenoot van Mevrouw

ELISE VAN DEN BORRE

geboren te Nederboelare-Reep, den 21 Februari 1896
na een langdurige, smartelijke ziekte godvruchtig
in den Heer ontslapen te Geeraardsbergen, den
23 Januari 1945, versterkt en getroost door al de
Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

In hem, dien wij heden ten grave dragen, geden-
ken en eeren wij een man die werkzaam en vroom
in dit harde leven zijn plicht heeft gedaan. Zijn
rechtschapen gemoed, zijn goedhartig, opgeruimd,
sportief en gedienschtig karakter maakten hem be-
minnelijk bij de menschen. Helaas, in den bloei van
zijn leven kwam de ziekte, onverbiddelijk... Grooten
rouw brengt zijn heengaan... Mijn allerdierbaarste
echtgenote, gij alleen weet hoe ik u beminde, en
God alleen weet hoe uw schoone trouwe liefde al
het menschelijk mogelijke gedaan heeft, om mij toch
maar bij u te mogen houden. Zeker, we begrijpen
Gods vaderlijke beschikkingen niet altijd, maar zijn
Heilige Wil geschiede.

Mijn allerdierbaarste echtgenote, mijn goede
ouders, broeders en zusters, en mijn geliefde bloed-
verwanten, nu hebt gij zwaar verdriet, maar ik zal U
weezien en uw hart zal zich verblijden en niemand
zal U deze vreugde nog ontnemen. (Joan. 16, 22)

En gij ook, mijn vele vrienden, blijft me uw trouwe
genegenheid betoonen met een vroom gebed.

Vaartwel, en tot in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ons leven en onze Verrijzenis..

H. Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
ontferm u onzer.

*De familiën DE QUICK, VAN DEN
BORRE, DE BORRE, BOURLEZ en
SCHAILLÉE, danken U van harte voor
de blijken van welgemeende deelneming.*
