

BIDT VOOR DE ZIELRUST

van zaliger

**ERNESTUS-JOSEPHUS  
VAN DE SANDE,**

GEBOREN TE EVERBEKE DEN

7 NOVEMBER 1754,

ALWAER HY DEN 6 AUGUSTY 1846, IN  
DEN HEER ONTSLAPEN IS, NA VOORZIEN  
TE ZYN VAN DE III. SACRAMENTEN.

*Gelyk de gezegende Patriarch, hy stierf na tot  
eenen gelukkigen ouderdom en tot de volheid zyner  
dagen gekomen te zyn.*

*Geslachten, XXV K. 8 V.*

Eer uwen vader en uwe moeder, op dat gy lang  
mogel leven op de aerde.

*Uitgangen, XX K. 12 V.*

Gelukkig is de man, die acht geeft op de behoeften  
der arme menschen; de Heer zal hem in den kwaden  
dag verlossen.

*Ps. XL, 2 V.*

De Heer geve hem vergelding voor al het goed dat  
hy gedaen heeft, en moge hy eene volle belooning  
van den God van Israël ontvangen, onder wiens vleu-  
gelen hy zyne beschutplaets gezocht heeft.

*Ruth. II K. 12 V.*

Goedertieren JESUS geef hem de eeuwige rust.

**R. I. P.**

Geerardsbergen, J. A. Stouquart, Boekdr.