



MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID!

† NOBEL AANDENKEN AAN DEN HEER †

## Werner-Odilon-Rosa CEUTERICK

Zoon van wijlen Mijnheer **Georges** en van Mevrouw  
**Marie-Zoë EECKHOUT.**

Geboren te Oudenaarde, op 28 Mei 1908 en overleden, als politieke gevangene, in het uitroeïingskamp te Sandborstel (Duitschland),  
op 16 April 1945.

Idealisten realist; levenslustig en ernstig; energiek en vurig; onverschrokken en moedig was deze vreedzame jongeman die, ongedeed, uit den korten strijd van 1940 was gekomen. Alle doodsgevaar scheen dus wel geweken en alles liet voorzien dat hij een ordelijken, veelbelovenden levensloop zou mogen volgen. Edoch daar kwam laf verraad dat hem in de klauwen van een onmenschelijken vijand leverde. En, verre van huis, aan 't einde zijner krachten gaat hij sterven voor zijn hoog ideaal: de vrijheid en de grootheid van zijn Volk en Land. Aldus heeft hij het opperste offer gebracht.

Gij, allerduurbaarste moeder, teergeliefde zuster, beminde schoonbroeder en ook gij, mijn klein en allerliefste Elianeke, treurt niet. Het hart hoog. Weest fier en trotsch op uw Werner die den dood niet is ingetreden maar in de eeuwen leven zal.

Luistert en kijkt toe: Blank licht rijst uit den nacht en vreugdeklokken galmen over den lande. Een wel-doende bries zweeft aan. Ginder naderen ze in dichte drommen, zij, onze helden. In grootsche majesteit. Volmaakt naar het lichaam, volmaakt naar de ziel. Geadeld door de smart! En hij, Werner, treedt voor-aan, met zonlicht omgeven en vriendelijk glimlachend. O! wat is hij groot en schoon. Hij komt naar ons toe! Neen Werner is niet dood. Hij brengt ons kracht en leven!

Beste Bloedverwanten en Vrienden, blijft steeds onze vriendschap trouw.

---

Drukkerij Magerman Strijpen