



ZALIG AANDENKEN

AAN DEN HEER

MICHEL BEERENS

Gemeentesekretaris en Ontvanger van
den Openbaren Onderstand te Godveerdegem.

Lid van den Bond van het H. Hart.

HEDEN IK, MORGEN GIJ !

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

MICHEL BEERENS

zoon van

Mijnheer Hector en Mevr. Irma De Croo

geboren te Godveerdegem den 25 Mei 1913,
en te Gent overleden den 2 Juni 1938,
voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

Hij was een trouwe zoon, een minzaam broeder, een goede vriend, een gouden hart. Met zijn blij open karakter, met zijn geest van dienstvaardigheid en toewijding werd hij geacht en bemind van al die hem kende : daarom valt zijn afsterven zoo pijnlijk !

God, wij aanbidden uw misterie, uw wegen zijn ondoorgrondbaar. Diep is de wonde die Gij ons toebrengt en groot is de slag ! Ons hart bloedt, doch wij buigen onseerbiedig neer voor uwe schikkingen, wij aanbidden uw geheimnissen, hoe droevig zij ons voorkomen, omdat Gij oneindig wijs zijt en ons bemint. Al wat Gij doet is wel gedaan. Ten Paradijs hebben hem nu de Engelen geleid en in 't Hemelsch Jeruzalem zijn de martelaren hem palmen wuivend te gemoet gekomen.

Vaartwel dierbare Ouders, vaartwel lieve Zuster en Broeders, Bloedverwanten en Vrienden. Nauwelijks in het midden mijner dagen daal ik in het graf neder. Met haast moet ik afscheid nemen.... Ach, hoe hard is het degenen te verlaten die ik zoo vurig beminde!... God heeft gesproken ; onderwerpen wij ons aan zijn wil. Voor ons die gelooven, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen, en nadat het huis van dit aardsch verblijf is ontbonden, wordt in den hemel een eeuwige woonstede verkregen.

Heb dank voor alles wat u voor mij gedaan hebt ! Bidt voor mij ! Ik zal voor u om moed, troost en onderwerping bidden : Tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op, in U ! 300 d.

Drukk. J. Vermeire-Vincke, Statiestr. 36, Sottegem.