

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Gustaaf Blancquaert

Weduwnaar van Mevr. **GABRIELLE DERDE**
Echtgenoot van Mevr. **HORTENSE BEERENS**

Geboren te Wanzele den 7 Januari 1885 en
godvruchtig overleden te Lede den 14 Maart
1948, versterkt door de HH. Sacramenten
en van den Pauselijken Zegen.

EERE - POLITIECOMMISSARIS.

Oud strijder 1914-1918, vereerd met de gouden
medalie der Kroonorde, het oorlogskruis, Yzer-
medalie, Overwinnings en Herinneringsmedalies.

Een goed mens ontsliep in den Heer: niemand
meer dan zijn Echtgenote en Kinderen weten welk
een Man en Vader hen zó plots is ontvallen: met
zachte hand leidde en bestuurde hij zijn gezin en
in de stille vreugde van den huiskring vond zijn
vredelievend hart zijn hoogste geluk.

Zijn ambt vervulde hij kies en gewetensvol;
Om zijn inschikkelijkheid, dienstvaardigheid en
minzamen omgang genoot hij de vriendschap van
velen en de achting van allen - mensen die goed
zijn, sterven steeds te vroeg.

Heer, Gij weet hoe dit afsterven ons hart heeft
geraakt: wij hebben zijn ogen gesloten en een
diepe droefheid barstte in ons tranen los .. leg,
o Heer, in deze tranen het licht van uw troost en
leer ons in deze beproeving het teken uwer Lief-
de zien.

Geliefde Echtgenote en Kinderen: gij weet hoe
ik U allen beminde: moge mijn gedachtenis de
levende band blijven, die U in liefde verenigen
blijft. Weest mij in de H. Mis en gebeden indach-
tig - tot weerziens in den Hemel.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor mij.

Drukk. Goedertier, Lede

