



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**BERTHA, AMELIE, PAULINE  
FREDERICQ**

weduwe van de Heer

**HECTOR VAN DEN BOSSCHE**

*Lid van de Kantonale Voogdijraad en Werkend Lid  
van het Beschermingscomité voor Zedelijk Verlaten Kinderen  
van het Rechterlijk Arrondissement Oudenaarde*

geboren te Sottegem de 6 Oktober 1869 en zacht in  
de Heer ontslapen te Aalst, de 21 Oktober 1956,  
gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de  
H. Kerk en de Apostolische Zegen.



De afgestorvene was buitengewoon begaafd met al de deugden van hart en geest.

Haar kunstgevoel en haar schoon schilderstalent dreven hare gedachten naar de ideale schoonheid, die haar ingeboren was.

Wie heeft niet een harer ontelbare brieven ontvangen: met een onbetwist schrijverstalent wist zij, in blijde omstandigheid of bij een pijnlijke gebeurtenis, hare verheven gevoelens op heerlijke wijze uit te drukken.

Weinig geneigd zich verstrooing te verschaffen werd haar leven gekenmerkt door haar geest van opoffering en haar goede werken voor haar evenmens die zij eerbiedigde en lief had.

Zij had een hoge zin voor plichtsbesef en reikte mild haar morele en stoffelijke steun uit aan de zwakken en ontferden. Hoeveel behoeftigen, ongelukkigen of lijdenden heeft zij niet geholpen en gesterkt.

Maar vooral gingen haar zorgen naar de wezen en verlaten kinderen, die in haar hart een bevoorrechte plaats bekleedden en op dewelke zij met jaloersheid waakte. Velen van hen hebben een voorbeeldige jeugd en een deftig bestaan aan haar te danken.

Aan allen schonk zij het beste van haar hart.

God moge haar zegenen voor zoveel verdiensten, voor zoveel menslievendheid.

Mijn lieve zonen, schoondochters en kleinkinderen, vooraleer U te verlaten, houd ik er aan U te danken voor uw genegenheid en liefde.

Ik waak op U van uit de Hemel. Volgt mijn voorbeelden na. Weent niet om mijn dood. Ik verlaat deze aarde om uw lieve Vader en mijn zeer geliefde dochter Elisabeth te vervoegen van wier heengaan ik mij nooit heb kunnen troosten.

Mijn lieve kleinkinderen, herinnert U altijd de goede raadgevingen van uw grootmoeder, de manier op dewelke ik U sprak en U leerde al wat schoon, rechtvaardig, edel en verheven is.