

Ik ben de verrijzenis en het Leven.



Bid voor de zielerust van

**MIJNHEER**

## **Alidor, Alfred OSTE**

echtgenoot van Mevrouw

**Alice DE SMAELE**

geboren te Godveerdegem de 19 oktober 1884 en  
godvruchtig overleden te Leeuwergem de 17 juni 1958  
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden  
en de pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Broederschap van de H. Barbara.

Rustend agent van de N.M.B.S.

Oud-Strijder 1914-18 - Vuurkruiser

Vereerd met het Oorlogskruis, IJzerkruis, Vuurkruis  
Overwinnings- en Herinneringsmedalie

---

Een goeie mens is van ons heengegaan: een kristen,  
voorbeeldig tot in de dood. Met stichtende gevoelens  
ontving hij de laatste H. H. Sacramenten, biddend  
met de priester in volledige onderwerping aan de H.  
Wil van God. Nadien maakte hij met gebaren duidelij-  
k wat hij met woorden niet meer kon zeggen: „Ge-  
lijk God het wil”. Wie hem benaderde kwam onder  
de indruk van die vreedzame rust, waarmede hij de  
dood voelde naderen. Een mens die steeds zijn plicht  
heeft vervuld kan toch met vertrouwen de uitnodi-  
ging van de Meester over leven en dood beantwoorden.

Hij voelde zich gelukkig vooral bij godsdienstige  
plechtigheden: zolang hij kon was hij steeds op post  
in de kerk. Zijn laatste uitstap liet hem delen in de  
vreugde van de Plechtige Communie van een zijner  
kleinkinderen.

Zijn oude dag bracht hij grotendeels door met het  
rozenkransgebed. Hij is niet onvoorbereid de eeuwig-  
heid ingetreden. Daarom vindt ons gewond hart dan  
ook troost in zijn voorbeeld. Wij vragen nochtans,  
Heer, gelief uw dienaar de eeuwige rust te verlenen.