

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

LEONIE TURTELBOOM

echtgenoot van Mijnheer

Frans Van Wijnendaele

geboren te St-Lievens-Essche den 21 Februari 1859 en
er godvruchtig overleden na het H. Oliesel ontvangen
te hebben, den 11 November 1935

In alle omstandigheden let op het einde en hoe gij voor een strengen Rechter zult staan, wien niets verborgen is, die zich niet door geschenken laat verbidden, geen uitvluchten aanneemt, maar rechtvaardig recht zal spreken.

Streng is de Rechter voor wien deze vrouw komt te staan; goed wordt Hij omdat Hem niets is verborgen van hare taaie werkzaamheid en hare gelatene lijdzaamheid; Zij moest geen uitvluchten zoeken en geen andere geschenken aanbieden tenzij haar lastig zweet en haar zware kruisen Goed zal de strenge Rechter voor haar zijn geweest en haar geloond hebben naar verdiensten.

Bemide *Dochter, Bloedverwanten, en Familieleden*, ik reken op uwe gebeden nu ik nog minder dan vroeger mij zelf zal kunnen behelpen. Geeft mij dit teeken van wederliefde want ik heb u eerst bemint.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl

.....
De Namis VRIJDAG om 1/2 7 uur.

Uitg Eug. Colaes-Watthé St.Liev.Essche