

De zon is voor hem ondergegaan, terwijl het nog dag was. In de lente van zijn leven valt hij, slachtoffer eener onmeedoogende ziekte. JEREM. XV. 9.



## ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

# JULES VAN DE VYVERE

*geboren te Audenaerde den 7 November 1896,  
en aldaar overleden den 12 April 1910,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
in den jeugdigen ouderdom van 22 jaren.*



Zijne goede inborst en liefvalligheid deden hem achten en beminnen. De toekomst lachte hem tegen. Maar doodsg gevaren omsingelden hem. Droevige maanden bracht hij over, toen eindelijk de dood gelijk het bootje dat den reiziger overzet, hem uit deze wereld van ellenden in de haven bracht van rust en vrede.

ECCL. PS. 114. - JOB. VII. H. EPHR.

Zijne ziel was aangenaam aan God; daarom heeft Hij hem zoo vroegtijdig uit het midden der ongerechtigheid der wereld getrokken. SAP. IV. 2.

VAARWEL MIJNE LIEVE MOEDER, naar 't voorbeeld van Maria wees de vrouw van beproevingen maar ook de vrouw der christene gelatenheid; beween mij niet als of ik dood ware, ik leef in den Hemel met Vader en onzen broeder den heldhaftigen strijder voor 't Vaderland.

VAARTWEL, GIJ MIJNE BROEDERS EN ZUSTERS, weest de steun en de troost onzer bedrukte moeder en vergeet uwen broeder niet in uwe gebeden.

Hert van Jesus op U stel ik al mijn betrouwen. Hij was uw kind, o Maria, toon nu dat Gij zijne Moeder zijt. H. ANSELMUS.

De akten voor den duurbaren overledene.

7 jar. en 7 quad.

**R. I. P.**

*Aud. — Vande Velde & De Meester*