

Voor allen die op Maria vertrouwen zal de deur
des Hemels geopend worden. H. Bonaventura.



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

RACHEL HOGIE

dochter van Mijnheer **Modest Hogie**
en Mevrouw **Celina Beerens,**

*geboren te Deinze den 7 Juli 1913 en godvruchtig
overleden te Evergem den 5 Februari 1928,
voorzien van de H.H. Sakramenten.*

Lid van den Eucharistische Kruistocht,
van het Broederschap van het H. Hert
en van de Eerewacht.

Zij is ontluikt als eene bloem ; zij is neergeval-
len en verdwenen als eene schaduw . . . aan het
leven van den mensch zijn door God palen gesteld
die niemand kan voorbijgaan. Job xiv, 2 - 5.

Omdat zij aangenaam was aan den Heer, heeft
Hij haar zoo vroegtijdig uit het midden der onge-
rechtigheden weggenomen. Sap.

Noch zorgen, noch gebeden, noch tranen hebben
hare ziekte kunnen genezen.

God vroeg ons dat offer : zijn H. Naam zij ge-
zeged ! Hij mengt dikwijls met bitterheid het
geluk dezer aarde, opdat wij den Hemel zouden
aanschouwen waar het welzijn nooit eindigt.

Job - Aug.

Teerbemide Ouders, Broertje, Zusters en
familie, tot wederziens in den schoonen Hemel !
. . . Ik bedank u voor al uwe liefde, voor al uwe
goedheid, voor al uwe zorgen ! Troost u in uwe
droefheid : onze scheiding is van korten duur, wij
zullen elkander wedervinden in den Hemel.

Evergem, druk. Van der Aa.

