

Het is de plicht der levenden te bidden voor de dooden.

† Dit helpe u bidden voor de ziel van
Mijnheer REMI-GUSTAAF VAN SNICK
echtgenoot van Mevrouw Julie BRACKEVA

Hij werd geboren te St-Lievens-Essche den
21n Februari 1892 en door den Heer tot zich geroepen den
30n Juli 1942, geheiligd door de laatste H. H Sacramenten.
Oorlogsvrijwilliger, Groot oorlogsverminkte, Officier in
de Kroonorde, Ridder en Officier in de Leopold II Orde
met zilveren palm, Oorlogskruis met palm, Militaire
Medaille 2e klas, Zegemedaille, Herinneringsmedaille,
Vuurkruis van den Veldtocht 1914-'18.

Mijn God, schrijnend hard is deze slag; een edel mensch
werd ons in één stond ontnomen. Dank, o Heer, om de
onschatbare gave van ons heilig geloof; Uw wil is heilig:
wij buigen het hoofd en erkennen in U onzen Verlosser.

Wij hebben hem bemind omdat hij drager was van een
gouden hart. Hij heeft zijn leven geofferd in den dienst van
zijn plicht, Volk en land. Vier jaar lang heeft hij gestreden:
toonbeeld van offerliefde. Hij is teruggekeerd gebroken
en verminkt: toonbeeld van blijmoedigheid en naasten-
liefde. Aan hem onzen innigsten dank. Sluiten wij ons aan
bij dit en volgende Misoffers en smeeken wij den Aller-
hoogste dezen held de hemelsche zegekroon te schenken.
Mijn innig geliefde Echtgenoot, gij zijt de engel geweest
van mijn leven: na veel lijden heb ik met U in onwrikbare
liefde en trouw, schoone dagen van innig geluk beleefd.
Dank voor uw algeheele toewijding; ik vraag U het laatste
liefdebetoon: gebed en offer, opdat onze liefde eens
moge vereeuwigd worden in den Hemel.

Teerbeminde Kinderen, te vroeg word ik U ontnomen; ik
minde U zoozeer, vergeet toch nooit uw vader. Weest de
steun en troost van uw diepbeproefde moeder. Uw vader
blijft bij U; zijn liefde en wakzaam oog zal U blijven
vergezellen door gansch uw leven.

Mijn liefste Moeder, ik ben bij Vader. Wij spreken hier
voor U ten beste; eens zal in ons een zalige droom ver-
wezenlijkt worden, in afwachting vraag ik uw gebed.
Mijn neef Priester, gedenk mij aan het altaar des Heeren.
Mijn talrijke Familieleden, Strijdmakkers en Vrienden, ge
weet hoe ik U allen genegen was. Wat ik deed voor U zou
ik willen terugvinden in U voor de mijnen. Bidt voor mij.

Bidt de 4 Akten voor den duurbaren overledene.

