



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Cyriel GODIJN

geboren te Oprakel,
den 20 September 1898 en aldaar godvruchtig
overleden, den 14 Januari 1943,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Met diepe deernis is bij dit afsterven ons hart vervuld. Verraderlijk en wreed is ziekte en beproeving op dezen man gevallen en heeft hem al te vroeg onttrokken aan de liefde van allen die hem hier op aarde duurbaar waren.

Jaren lang heeft hij, na moeders heengaan, de zorg voor t'huis en voor zijn broeders waargenomen. Met een beleid en helder doorzicht wist hij alles steeds ten beste te regelen en immer wilde hij zich zelf vergeten om anderen te voldoen en aangenaam te zijn. Toen velde een droeve kwaal hem op het ziekbed neder. Zoo vurig verlangde hij naar beterschap en genezing, doch alle menselijke hulp bleef ijdel en onmeedoogend had de dood weldra haar treurig werk verricht.

O Heer, gelaten buigen wij het hoofd en bidden vol geloof en christelijk betrouwen : laat ons hem die wij hier zoo spoedig zagen heengaan, eens bij U in den Hemel wedervinden.

Duurbare broeders, pijnlijk valt die vroege scheiding en zoo gaarne hadde ik nog lang, met U en voor U, willen werken en zorgen. Troost U echter en stel uw betrouwen op God. Blijft elkan- der in liefde helpen en steunen en bidt voor mij opdat de Heer m'n ziel genadig weze ; en ook gij m'n bloedverwanten, kennissen en vrienden, ver- geet mij niet in uw vrome gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

.....
Drukk, L. Van Hoever, Koster, Oprakel