

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.
Openb. XIV 13



Bid voor de ziel

van Mevrouw

MATHIDE DIERIECK

echtgenoot van

EMILE OTTOY

geboren te Kerkhove den 13 Juli 1876 en
overleden te Everbeek, den 31 December 1945. ont-
vangen hebbende de HH. Sacramenten der sterven-
den en Pauselijken Zegen " in articulo mortis ..

Zoolang zij kon was zij vlijtig aan het werk en
heeft haar brood in ledigheid niet geëten

Rustelooze dagen heeft zij beleefd en lastige nach-
ten geteld : haar kwaal was zonder hoop voor gene-
zing maar het lijden en de ziekte met verdueligheid
en onderwerping verdragen zijn verdienstelijk voor
het ander leven.

Bemide Echtgenoot. Kinderen. en Kleinkinderen,
verleest den moed niet gelijk zij die geen hoop hebben.

Ik bedank u voor al de liefde die gij mij betoond
hebt, de Heer zegene u en schenke u troost.

Bidt voor mij en tot wederziens in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef. 7 jar. en 7 q. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

Druk, A. Depessemier - Everbeek