

Ik heb den goeden strijd gestreden . . . , voorts is mij  
weggelegd de kroon der gerechtigheid.

Ter zalige en † roemrijke gedachtenis

van

**ADHÉMAR DEMARÉ,**

*Echtgenoot van Mevrouw*

**MARIE ELVIRE DOCCLO,**

*Geborente Brussel, den 2 Juli 1913, en op  
het veld van eer gesneuveld te Oostwinkel,  
den 26 Mei 1940*

Zoo ge mij vraagt wat ik denk over de zielezaligheid van een edelmoedig man, die wetens en willens zijn leven ten besten geeft, om de eer van zijn Vaderland te verdedigen, aarzel ik niet te antwoorden, dat ongetwijfeld Christus de heldhattigheid van den soldaat bekroont, en dat de dood, op kristelijke wijze onderstaan hem de zaligheid zijner ziel verzekert. « Grootere lief te heet niemand, zegt Jezus, dan deze ! dat hij zijn leven atlegge voor zijn vrienden. » Joan. XV 13.

Welnu, de soldaat die sterft om zijn broeders te redden, om outer en haard in zijn Vaderland te verdedigen, beoefent dezen hoogen graad van naastenliefde.  
(Kardinaal Mercier)

Bemide Vrouw, Zuster en Vrienden, stellen wij ons betrouwen op God en vergeet mij niet in uw gebeden.

En gij mijn lieve Kinderen, mijn vreugde en mijn troost, naar u en uw moeder gingen mijn laatste gedachten; doodelijk gewond had ik u allen nog eens willen zien en omhelzen. God heeft het anders gewild zijn heilige wil geschiede. Teergelieide Echtgenoot, waak over onzen kostbaren schat; onze kinderen bevaar ze in onschuld en voed ze op in eer en deugd.  
Vaartwel en tot wederziens.

*Jezus, Maria, Jozef.*

*7 jar. en 9. afl.*

Everbeek druk Depessemier-Vanderdonckt