

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



Bid voor de ziel

van

Marie - Lydie SPITAEELS

echtgenoot van

REMI CARLIER

geboren te Everbeke, den 11 Juni 1869, en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 10 Maart 1939. Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

De dood stelt alles in het licht der waarheid : op zijn sterfbed beseft men eerst goed de waarde van de aardsche zaken : 't is alles als rook en stof.

Onze dagen snellen voorbij gelijk de schaduw voor de zon, en als gras verdorren wij. Heer ik heb groote kwellingen uitgestaan in mijn lichaam maar ik heb ze gaarne verdragen volgens uwen wil.

De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust beter dan een aanhoudende kwijning.

Gij zijt, o Heer, mijn beschermer en mijn verheerlijking en Gij beurt mij het hoofd op. Mijn stem heb ik tot den Heer verheven en Hij heeft mij van uit zijn heiligdom verhoord.

Duurbare echtgenoot en kinderen, hebt dank voor de teedere zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Vergeet mij niet in uwe dagelijksche gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust !
Akten van Geloof, Hoop en liefde

(7 j. 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt