

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS! Amen.



Bid voor de Ziel

van

DOMINIQUE VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Everbeek St. Jozef den 19 Februari 1872
en aldaar overleden den 10 September 1947.
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden

Ik dank U, o Heer, omdat Gij mij uit de ellenden van dit leven geroepen hebt tot de plaats van verkwikking, licht en vrede. (H. Berr.)

Mijne ziel heeft op den Heer gehoopt, want hij den Heer is barmhartigheid en overvloedige verlossing. Een vermorzeld en rouwmoedig hart zult Gij o God, niet verstootten.

De Heer bewaart de eeuwige zaligheid als een schat voor de menschen die recht van harte zijn en Hij beschermt dezen die in eenvoudigheid handelen.

Duurbare Broeder en Zuster, ik dank U voor de liefde die gij mij betoond hebt. Ik verlaat u en dit vergankelijke leven voor het eeuwig leven in den Hemel. Van daaruit spreek ik voor u ten beste opdat God u vergelde al de teedere zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

De vier akten.

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk, Wed. O. Surdiacourt