

De blijdschap van ons hart is verdwenen. Gij weet hoe redelijk onze smart is, hoe bedroevend den slag die ons treft. H. Bern.

Bid voor † de ziel van
Maria Elisa Verplanken,

Echtgenoot van

Aloïs Camille KINDTS,

*Geboren te Everbeek, den 11 November 1901
en overleden in de kliniek te Aalst
den 27 Juli 1940.*

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

De wonde die Gij ons toebrenget, o Heer, is zoo groot ; doch wat ons troost is dat Gij onze Vader zijt. H. Aug.

Het leven lachte mij tegen en beloofde mij nog vele jaren, en zie, in de Lente mijner dagen word ik van mijn duurbaren echtgenoot weggerukt.

Vaarwel, teergeliefde Echtgenoot, heb dank voor uwe liefde en zorgen ; wees niet ontroosbaar in uwe droefheid, want als christenen, moeten wij ons aan Gods H. Wil kunnen onderwerpen, overtuigd zijnde dat de dood de overgang is tot een beter leven.

Gij allen, bloedverwanten en vrienden die mij op deze wereld hebt liefgehad, blijft mij gedenken in uwe gebeden, verstervingen en HH. Misoffers.

Jezus, Maria, Jozef.

7 jar. en 7 q. afl,

Everbeek druk Depessemier-Vanderdonckt