

Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Bid voor † de ziel van

Mevrouw CATHARINA VERBIEST,

• weduwe van REMI DE WOLF,

Geboren te Zarlardingén, den 16 Juli 1860 en er overleden den 16 Maart 1941. Lid van den Bond van O. L. V. van Bijstand en van de H. Barbara. Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Zij was eene moeder waardig in de gedachtenis der goeden te leven. Zij heeft hare kinderen met zorg opgevoed, en deze hebben haar geëerd en bemind.

Zij zag het einde van haar leven naderen met die gelatenheid en onderwerping aan den wil des Heeren en die bovennatuurlijke gerustheid die kostelijke gaven zijn voor dezen die zoo sterven en de zoetste troost voor dezen die overblijven.

H. Augustinus

Zalig de mensch die de kwellingen van dit leven verdraagt; want beproefd zijnde geweest zal hij de kroon des eeuwigen levens ontvangen die God beloofd heeft aan degenen die Hem liefhebben.

Beminde kinderen en dierbare familie, de Heer roept mij tot zijnen schoonen hemel. O! gij allen die ik zoo lief heb gehad, aan Hem beveel ik u eene laatste maal. Weest mij ook indachtig in uwe gebeden, en eens zullen wij elkander wederzien om niet meer te scheiden.

Zoet Hart van Maria. wees mijn toevlucht.

300 d. afl.

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt