

Zoals het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied : Zijn allerheiligste Wil zij gezegend,

Bid voor † de ziel

van Mevrouw

MARIA SIMOENS

echtgenootte van Mijnheer

FIRMIN VAN DE MENSCHBRUGGE

geboren te Everbeek St. Jozef den 26 Maart 1897 en aldaar godvruchtig overleden den 11 Augustus 1945. ontvangen hebbende de H. H. Sacramenten der sterfenden en den Pauselijken zegen " in articulo mortis..

Eenvoudig en rechtzinnig van hart bewandelde zij steeds den weg der deugd. Zij was werkzaam en totdat haar krachten haar begaven was zij ijverig aan het werk om haar huis rein en aangenaam te maken en in het onderhoud van haar gezin te voorzien.

Maar de beproeving kwam. Als een eik door den stormwind neergeveld, bleef zij jaren lang op een lijdensbed vastgekleusterd. De kwaal was ongeneesbaar en wederstond aan alle mogelijke hulpmiddelen. Haar ledematen werden stilaan met lamheid geslagen en weldra zou zij in de volstreckte onmogelijkheid verkeerden nog iets voor zich zelf en voor anderen te verrichten. Bij die onmacht kwamen nog geweldige pijnen die haar noch dag noch nacht rust verleenden. Zij bleef evenwel onwankelbaar in haar betrouwen en volkomen onderworpen aan Gods H. Wil, in de ziel overtuigd dat al wat de Algoede haar overzond, het beste voor haar was.

Bemide Echtgenoot, Lieve Kinderen, Ik verlaat een dal van tranen om het rijk van vrede binnen te gaan. Bewaart mijn aandenken en in uw gebeden vergeet Moedertje niet, die om uwentwil zooveel heeft geleden.

Dierbare Ouders, Broeders, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden. gij allen die mij eenig goed hebt gedaan, ik dank u voor uw goedheid en zeg u geen vaarwel maar tot wederziens bij den Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)