

Waakt, want gij weet noch dag noch uur,
waarop de Heer komen zal.

Bid voor de ziel † van zaliger

Mijnheer POLYDORE HAILLEZ,

Echtgenoot van

Marie Judith VANDEPARRE,

*Geboren te Everbeek, den 13 Maart 1872 en er
overleden den 21 December 1937*

Versterkt door de Gerechten O. M. de H. Kerk.

O dood ! Mysterie des doods ! Hoe schoon
leert gij ons wat het leven van den mensch is
op aarde ! Rapper dan de draad verbroken is
die door den wever wordt afgesneden, zoo ver-
dwijnt de levenstijd van den mensch, gelijk een
bloem die komt te ontluiken en na een oogen-
blik van glans terstond verdwijnt.

Hoe gelukkig en voorzichtig is hij, die tracht
te leven zooals hij wenscht gevonden te worden
in het uur des doods.

Vaarwel teergeliefde Echtgenoote, vaartwel
beminde Kinderen, ik sterf, ik ga de eeuwig-
heid binnen, Hebt dank voor uw goede zorgen
en bidt veel voor mij. Ik zegen u allen.

Tot wederziens, in den Hemel !

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. 7 q. afl.

Zoet Hart van Maria, weest mijne zaligheid.

300 dagen aflaat.

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt